

**Woorden schieten te kort;**

Veel te vroeg is van ons heengegaan onze innig geliefde zoon en broer

**REMY NOTA**

op de jonge leeftijd van bijna 18 jaar.

*Rust in vrede mijn jongen.  
We zullen je nooit vergeten.*

Leeuwarden, 28 november 1991

Papa - Thea  
Mamma - Luuk  
Debby - Alfred  
Johan - Alex

Corr.adres: Postbus 214, 8600 AE Sneek.

Remy is opgebaard in de aula aan de Kleine Dijk 3 te Bolsward. Gelegenheid tot condoleren dinsdag 3 december van 13.30 tot 14.00 uur in het Convent bij de Ned. Herv. kerk te Bolsward. Aansluitend zal aldaar de rouwdienst worden gehouden, waarna de begrafenis zal plaatsvinden te Bolsward omstreeks 15.00 uur.

Mochten wij iemand vergeten hebben een rouwkaart te sturen, wil die dan deze advertentie als zodanig beschouwen.

Verdrietig, maar vol bewondering voor zijn vechtlust, delen wij mee dat na een ongeneeslijke ziekte van ons is heengegaan mijn kleinkind en onze neef

**REMY JAN NOTA**

Wij wensen Jan, Thea, Debbie, Johan en Ida veel sterkte in deze zo moeilijke tijd.

oma Nota  
Taco en Thilly  
Wikky en Lide  
Annie Brouwer  
Sjoerd en Annie  
Joop en Akke  
Marie en Joukje  
Johan en Antje  
neven en nichten

Workum, 28 november 1991

Na een lange, ongelijke strijd is toch nog onverwacht van ons heengegaan mijn lieve kleinzoon en onze fijne neef

**REMY NOTA**

Jouw vriendelijkheid en behulpzaamheid zullen we missen.

We vergeten je nooit.

opa Bruinsma  
ooms en tantes  
neven en nichten

Bolsward, 29 november 1991

Het plotseling overlijden van

**REMY NOTA**

op de leeftijd van bijna 18 jaar, heeft ons diep getroffen.

*Veel heb je moeten knokken  
voor jezelf en je leven.  
't Was jou vaak te zwaar,  
en helaas zat de overwinning er niet in.  
Gelukkig heb jij je toch kunnen uiten  
in jouw muziek en in je zachte, kleurrijke graffiti's.*

Jongens en medewerkers  
B.J. Centrum „Aekinga”

Appelscha, 28 november 1991

Zeer onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van onze oud-pastor

**PATER JO MEERTENS**

Zijn belangstelling en respect voor jongeren, maar bovenal zijn levenshouding zullen ons blijven inspireren

Jongeren en medewerkers  
B.J. centrum „Aekinga”, Appelscha

Oosterwolde, 26 februari 1992